

XV Zondag / B

Am 7:12-15 - Ps 85:9-10, 11-12, 13-14 - Eph 1:3-14 or 1:3-10 - Mk 6:7-13

Inleiding

Jezus klampt zich niet vast aan zijn macht om het kwade ongedaan te maken en het goede te doen. Hij maakt zijn leerlingen daaraan deelgenoot, maar verwacht ook van hen onthechting van wat hen kan afleiden van hun zending. Kwestie ook van 'licht' op zendingsreis te gaan. Jezus maakt hen duidelijk dat niet iedereen hen met open armen zal ontvangen. Hij spreekt uit ervaring. Het overkwam ook Amos, zo'n 750 jaar eerder. De trouw aan zijn profetische missie kostte hem een ongemakkelijke uitwijzing.

Schuldbelijdenis

Wij zijn in Gods liefde voorbestemd om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht (cf Ef. 1). Roepen wij de Heer aan die - naar het woord van de psalm - al onze zonden bedekt, en alle schuld van ons afneemt (cf Psalm 85).

Heer Jezus, u bent de profeet die door de Vader is gezonden om ons tot bekering en verzoening aan te zetten.

Heer Jezus, u geeft ons de moed om te getuigen van uw verrijzenis, hoop voor het leven van de wereld.

Heer Jezus, u wilt dat wij voor alles vertrouwen op de kracht van uw woord en op uw genade.

Homilie

Ondanks het spreekwoordelijk gezegde "een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderland" laat Jezus zich niet uit het veld

slaan door zijn eigen kring die aanstoot aan hem neemt (evangelie vorige zondag). Hij vervolgt zijn zending van Godswege, en betreft daarbij nu ook uitdrukkelijker zijn leerlingen. Die waren eerder al door Jezus uitverkoren en aangesteld om Hem te vergezellen en door Hem uitgezonden te worden (zie Mc 2,13). De tijd is nu rijp hiervoor. Jezus roept ze dicht bij zich ... een authentieke roeping is steeds een ervaring van bijzondere intimiteit met Jezus. We mogen dit beschouwen als de mystieke dimensie van de roeping.

De leerlingen gaan er niet alleen op uit. Ze worden twee aan twee gezonden: een broederlijk en dynamisch samenwerkingsverband. Zo kunnen ze elkaar versterken en wordt de verkondiging van een evangelie van bekering kracht bijgezet, altijd in dezelfde geest van hun meester en leraar Jezus.

Jezus machtigt zijn leerlingen te delen aan zijn eigen macht en gezag, ook over onreine geesten (cf. Mc 1,27). Onreine geesten verleiden de mensen. Ze zaaien twijfel over Gods goedheid en menslievendheid. Die twijfel wordt aanleiding om zich van God af te wenden. Jezus geeft de leerlingen het vermogen om deze kwaadaardige verleiding tot zwijgen te brengen, met andere woorden om de boze, onreine geesten de baas te zijn.

Het accent in het evangelie ligt niet zozeer op de precieze inhoud van de verkondiging, maar wel op de voorwaarden om de missie en de getuigenis te doen slagen. We zeiden het al: de zending twee aan twee. Marcus geeft een lijstje van wat mag en niet mag ... enkele praktische missie-statuten als het ware. De lijst van wat ze niet mogen meenemen is langer dan die van wat ze wel mogen meenemen ... Daarbij ligt het accent op soberheid maar ook op gastvrijheid.

Beide missionaire stijlvormen gaan hand in hand. Een beetje zoals in de antwoordpsalm: genade en trouw ontmoeten elkaar, waarheid en vrede omhelzen elkaar. De apostolische armoede nodigt uit tot

240714

gastvrijheid en de gastvrijheid bevordert de apostolische armoede (zie: David-Marc D'Hamonville, Marc l'histoire d'un choc, 113).

De Twaalf Apostelen nemen dus niet veel mee maar wat ze mee hebben is de zekerheid van de roeping en de ervaring Jezus ontmoet te hebben.

Over het cijfer 'twaalf' gesproken. De oudtestamentische lezing van deze zondag focust op een van de twaalf 'Kleine Profeten'. Amos is dus een kleine profeet, één van de twaalf. Het woord 'klein' slaat op de omvang van de boeken van deze profeten, niet op hun betekenis.

Amos hoedde het vee en kweekte vijgen. Een bron van inkomsten. Hij was ook op de hoogte van wat er zich in het land afspeelde, en hoe de verhoudingen lagen met de regio's in de buurt.

Als Amos - in een mini-conflict met de priester uit Bethel - zegt dat hij geen profeet of profetenzoon is, bedoelt hij dat hij niet voor zijn profetieën wordt betaald, dat hij zijn brood niet verdient met profeteren. Dan zou hij tot de categorie van de valse profeten horen. Valse profeten staan op de loonlijst van de koning die alleen maar profetieën van heil wil horen. Toch wordt Amos - de door God geroepen profeet - uit het heiligdom gezet en krijgt te horen: "Ziener, u moet maken dat u wekomt ... Verdwijnt ..."

Dat is het lot van een profeet, vooral als die zoals Amos tegen de schenen schopt door het sociale onrecht aan de kaak te stellen. Hij doet dit echter in gehoorzaamheid aan zijn zending om als de stem van de Levende God, als zijn spreekbuis, te fungeren. Als gezant van Godswege verstaat hij de profetische kunde om de actuele gebeurtenissen rondom hem te lezen en te interpreteren in het licht van God en zijn oordeel.

Daartoe heeft God de man achter zijn beesten weggehaald en op Amos beslag gelegd. Zoals later de leerlingen van Jezus van bij hun

vissersnetten worden weggehaald: kom en volg mij, ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden.

Voor de profeet van Godswege heeft het oordeel nooit het laatste woord. Ook al heeft het volk het verbond met God geschonden, uiteindelijk blijft God de trouwe partner. Hij herroept dreigementen en blust de brand van zijn woede. Hij begenadigt zijn volk en keert hun leven ten goede (cf Psalm 84(85)).

Dat hoopvolle nieuws brengt ons bij onze antwoordpsalm met het refrein: “Doe ons Heer uw genade aanschouwen. Laat komen uw heil over ons” (Psalm 85)¹.

De religieuze ingesteldheid van de psalmist verschilt nogal van die van de priester uit Bethel, Amasja, die naar God niet wilde luisteren: maak dat je wegkomt. De psalm leert dat wie het profetische woord van de Heer in luisterbereidheid en gehoorzaamheid wil horen en opnemen in het hart, vrede gewaarwordt. Voor wie zich bekeert, heeft de Heer een woord van vrede, zegt de psalm. Ook de leerlingen van Jezus hebben een woord van vrede als ze een huis binnengaan (zie Lc. 10,1-9). Het moet hun eerste woord zijn! En die vrede zal blijven rusten op de vredelievende mens die er woont en de leerlingen gastvrij opneemt.

Om af te ronden enkele woorden in verband met de plechtige zegen in de brief van Paulus aan de christenen van Efeze.² Dit zegengebed uit

¹ Deze psalm is ook eigen aan de liturgische tijd van de Advent, waarin wij de genadevolle en heilzame komst verwachten van Jezus Messias, Gods Zoon. Zoals wij zonder ophouden bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, zo zullen wij de woorden van de psalm over alle seizoenen heen bidden: laat komen uw heil over ons ... geef ons uw Christus (cf Augustinus, Preek over Psalm 84(85), 9).

² De apostel Paulus begint zijn brief aan de gelovigen in Efeze met een hymne die overweldigend is qua vorm en inhoud. God zegent ons, vanuit de hemel. Zijn woord van zegen heeft een heilzaam geestelijk effect: volkomen geluk dankzij de ontmoeting met de Verrezen Christus (v. 3). Paulus haalt de kenmerken van deze geestelijke zegen

240714

de hemel zegt iets over de waardigheid van onze christelijke identiteit. Wij zijn namelijk door God, de Vader, in Christus, de Zoon, geroepen en uitverkoren om Gods kinderen te worden en het evangelie te verkondigen door het in de kracht van de Heilige Geest te beleven in geloof, hoop, en liefde.

Mogen wij de Eucharistie beleven als “dicht bij Jezus zijn” en door een groeiende vertrouwdheid met de Heer gesterkt worden om hem straks ook naar andere broeders en zusters te brengen en zo onze zending waar te maken.

aan: *we zijn uitverkoren om bij Christus te horen, en heilig en vlekkeloos voor zijn Gods gelaat te staan; ;*we zijn voorbestemd Gods kinderen te worden, want Hij houdt van ons; *we worden verlost door Christus' kruis en verkrijgen vergeving van zonden door de rijkdom van zijn genade; *we delen in de overvloed van wijsheid en inzicht, en verwerven een verdiepte kennis van Gods raadsbesluiten en beslissingen, namelijk het geheim van Gods wil; het plan van liefde door God uitgewerkt, waarvan Christus het hoogtepunt is. Door zijn dood en verrijzenis brengt hij alles wat bestaat in de hemel en op aarde samen.

Zondag, 14 juli 2024 / B

Voorbeden

P. De Vader roept ons op om mee te werken aan zijn verlossingsplan, om aan alle mensen te verkondigen dat hij hen wil redden.

L. Geef uw kerk en haar leiders het vermogen om de missie die u haar hebt toevertrouwd, uit te voeren in trouw, met moed en in vreugde. Laat ons bidden.

L. Geef de wereldleiders een wijs en eerlijk hart, zodat zij kunnen samenwerken bij het creëren van een samenleving gebaseerd op vrijheid, gerechtigheid, vrede en respect voor de mensen. Laat ons bidden.

L. Steun met uw genade de missionarissen die wereldwijd uw liefde verkondigen en laat hun getuigenis een oproep zijn tot een meer authentieke en sobere manier van leven. Laat ons bidden.

L. Maak ons ware getuigen van het Evangelie op en help ons om uw verlossing te verkondigen aan onze naasten, door het voorbeeld van een leven in geloof, hoop, en liefde. Laat ons bidden.

L. Genees de zieken, neem de doden op in uw paradijs, en troost hen die door verlies en lijden getroffen worden, vooral in gebieden zwaar geteisterd door zinloos geweld en door oorlog. Laat ons bidden!

P. Laat ons rijkelijk delen in de overvloed van uw wijsheid en inzicht, Heer God, om uw Evangelie ten volle te beleven en uw boodschap in de wereld te dragen. Door Christus, onze Heer. Amen.